



Be prepared for heavy rains!

In de maand november gaat het regenseizoen officieel beginnen! Dit betekent gladdere wegen en minimaal 1x per week een gratis douche. We zetten ons schrap voor het ergste maar hopen stiekem dat het regenseizoen net zoals vorig jaar pas echt begint in december.

Wist je dat...

...Oktober een van de heetste maanden in Indonesië is.

...Het regenseizoen officieel van november tot maart is.

Update Gunung Agung

Na meer dan een maand op code rood (oftewel level 4) te hebben gestaan is de alarm status van de Gunung Agung eindelijk gedaald naar level 3! Dit betekent dat bijna iedereen naar huis mag. Experts waarschuwen echter dat er nog steeds een kans op uitbarsten bestaat. Vandaar dat een deel ervoor kiest om in de evacuatiekampen te blijven. Wij hebben ondertussen ook 2 kleine aardbevingen meegemaakt wat voor velen de eerste ervaring met een aardbeving was.

Studenten vroegen zich af wat een huisgenoot in de andere kamer aan het doen was terwijl anderen dachten dat de airco op hol geslagen was. Alleen de mensen die buiten zaten hadden door dat het echt een aardbeving was.

Oktoberfest

Zoals al eerder aangegeven hebben wij het Oktoberfest op Bali gevierd! Iedereen heeft zijn best gedaan om zich aan de dresscode te houden en daardoor zagen we veel dames met mooie lange vlechten en de heren met hoge sokken. Na 3 rondes bierstaffette kon iedereen wel zeggen dat hij of zij het naar zijn zin had! Bedankt King Kebab voor dit geslaagde feest!



Wij kunnen je in ieder geval vertellen dat er genoeg feesten worden georganiseerd. Zo heeft een van onze stage bedrijven een "Halloweenparty" georganiseerd, heeft er al een gezellig pubquiz plaatsgevonden en staat de volgende woensdagmiddag borrel al weer voor de deur.

Bali dingen

Wie kunnen er beter over Bali en het stageleven vertellen dan de studenten zelf? Hier wat korte verhaaltjes over de avonturen van de studenten!

Gerbrig – Gunung Rinjani: Met trillende beentjes mochten we dan eindelijk aan de tocht in de Jungle beginnen. Zo enthousiast als we waren de eerste paar minuten zo kapot waren we al na 15 minuten. Doordat bepaalde stukken van de route echt onveilig waren moesten we ook nog veel energie besteden aan het opletten waar we liepen. Op een gegeven moment moesten we dan ook per se aan de rechterkant gaan lopen. Aan de linkerkant was het te gevaarlijk en glad.

Op 2640 km hoogte was het tijd voor een dutje. Met 2 personen moesten we in een klein schuin tentje slapen. Eén tent lag zelfs naast de afgrond! Op de tweede dag gingen we naar een hotspring en geloof mij die was echt HOT. Iets verder hadden we een spectaculair uitzicht op Bali, de Gili-eilanden en de top van de Rinjani. Tijdens de hele tocht werden we continu beloond met prachtige vergezichten. Geen enkel stuk is hetzelfde en het kratermeer is onbeschrijfelijk mooi.

In het laatste stuk naar de top heeft iedereen wel een "mental breakdown" gehad. Dit was echt zo zwaar! Je zette drie stappen en ging er twee naar beneden. Ik kon wel huilen toen ik op de top was. De afdaling was gelukkig veel makkelijker, we voelden ons net kleine kinderen in een zandbak. Het was zwaar maar eenmaal beneden hadden we zo'n voldaan en trots gevoel.

Klik [hier](#) voor de aftermovie gemaakt door [Lisa Wouters](#).

Met je enkels in het water staan tijdens het regenseizoen

Dure kaas & wijn

**Vulkanen die niet uitbarsten
Pukkels door de uitlaatgassen
Aftellen bij het stoplicht
Mensen die voordringen bij de
supermarkt**



Na het werk naar het strand
Behulpzame mensen
Elke dag op de scooter!
Stranden bij Uluwatu
Korte broek & slippers
Midden in de nacht eten halen!

Cléo – Komodo: Afgelopen weekend zijn we naar Flores gevlogen om de Komodo draken in levenden lijve te zien! Dit belofde al een bijzondere trip te worden omdat de Komodo draak is uitgeroepen tot 1 van de New 7 Wonders of Nature. Daarom stapten we met veel gezonde zenuwen om 8 uur in het vliegtuig. Eenmaal aangekomen gingen we direct naar de boot om te beginnen met een 'snorkel tocht'. Hier hebben we van alles



gezien: manta rays, zeeschildpadden en zelfs een paar hadden het geluk om haaien en pijlstaartroggen te zien!

Aan het einde van de middag arriveerden we in een van de dorpjes die zich op de Komodo eilanden bevinden. Hier zouden we de komende 2 nachten overnachten bij een lokaal gezin. Geen stromend water en verder was alles heel primitief, het was heel verfrissend om een andere manier van leven van dichtbij te zien. Snel gingen we onder de lakens want de volgende dag moesten we vroeg op om de Komodo draken te zien.

Eenmaal daar aangekomen in het park zagen we direct 2 draken! We kregen de kans om wat foto's te maken alhoewel iedereen dat wel een beetje eng vond. Daarna zijn we verder gegaan met onze boot en hebben we nog dolfijnen gezien die een hele performance voor ons aan het geven waren. Al met al een onvergetelijke ervaring!

Klik [hier](#) voor de aftermovie van [Lisa Wouters](#)!

Planning november

Jammer genoeg zijn we pas het weekend van 3 tot 5 november naar de Komodo eilanden gegaan. Een andere groep had namelijk alle promo tickets al geboekt. Voor ons was het dus toen niet mogelijk om met een groep van 20 studenten naar Komodo te reizen.

Momenteel zijn we onze laatste grote trip aan het plannen van dit semester. De datum staat nog niet vast maar de trip zal normaal gesproken begin december plaatsvinden.

Normaal zou deze trip naar Yogyakarta gaan echter is er een grote interesse binnen de groep ontstaan om naar de Kawah Ijen te gaan.

Kawah Ijen is een populaire vulkaan in het oosten van Java die door de meeste personen vrij gemakkelijk beklommen kan worden.

Persoonlijke reistips van studenten.

Seminyak Region: Zoveel te zien en doen op Bali het is ongelooflijk. Alleen in Seminyak ben je na 2 maanden nog niet uitgekeken! Op elke hoek van de straat zit er wel weer een leuk tentje waarvan je denkt, die moet ik uitproberen! Hier zijn onze favorieten:

Nook - Romantisch restaurant met uitzicht over de prachtige rijstvelden en een goedkoop prijslabel. **Chandi** - Nog een romantische tent maar dan met een westers prijslabeltje. **Monsieur Spoon** - Goede koffie en heerlijke croissants, een echte French bakery. **La Favela** – Hier zie je ons minstens 1x per week losgaan in de late uurtjes. **Char Char** – heerlijke wijn en cocktails drinken in een unieke setting.

Contact

Schroom niet om met ons contact op te nemen. Voor alle vragen kan je bij ons terecht!

www.ypi-indonesia.com
info@ypi-indonesia.nl

Vergeet ook niet onze Facebook te volgen voor de allerlaatste nieuwtjes over onze studenten! Ook op Instagram zijn we actief en sporen we alle studenten aan om onze hashtags te gebruiken.

[#ypiindonesia](#)
[#internshipypi](#)

